

In de vrede des Heeren geleefd hebbende is zij in vrede
gestorven. Tob. XIV. 4.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

MELANIE DE RIDDER

Weduwe van Mijnheer

PETRUS VAN DE KERCKHOVE

Geboren te Elst den 16 October 1853 en aldaar
godvruchtig overleden den 26 September 1941.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van't H. Hart en andere
Godvruchtige Genootschappen.

Hooge jaren zijn eene eerekroon op den weg
der deugd te vinden. Sap XVI 31,

De dood heeft dan een einde gesteld aan de
langdurige strijd des lichaamstegen de wreede
kwellingen die het hadden aangerand, vol ver-
duldigheid heeft zij ze verdragen, overtuigd
met Christus te lijden, met Hem dan ook
verheerlijkt te worden, Rechtschapen en ge-
dienstig voor iedereen, laat zij een leven na vol
werkzaamheid en zorg voor haar huisgezin,
daarom heeft zij in hare hooge jaren den troost
gehad van de edelmoedige opoffering, harer
kinderen.

Gelukkig, o Maria, degenen die U beminnen,
zij zullen niet schrikken in het uur der dood.
Beminde Broeder, Kinderen. Kleinkinderen en
Bloedverwanten, uwe liefde en uwe zorgen in
mijne langdurige ziekelijkheid verzekeren mij
dat gij mij in uwe gebeden zult indachtig zijn
en blijven.

Koningin van den H. Rozenkrans bid voor ons.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne zaligheid 300 d. afl.

Drakwerken Georges Van Nedervele, Elst