

Ik vraag de gebeden van al die mij ge-
kend hebben. H. Ephrem

Ter zalige † gedachtenis
van Mevrouw

Marie Sidonie DE RIDDER,

weduwe van

THEOPHIEL DE STAEBEL.

geboren te Nederbrakel, den 8 Oktober 1862 en
overleden te Everbeke St Jozef
den 23 November 1933.

Voorzien van de H. Rechten O. M. de H. Kerk

Hoe troostend is het voor deze moeder, in
het uur des doods te mogen denken dat zij
getrouw haar plicht betracht heeft en sterft
te midden van haar kinderen, die haar be-
weenen omdat zij gevoelen dat zij allen
van haar innig bemind werden.

Gelukkig de mensch wiens hoop de Heer
is, en die zijn oogen niet geslagen heeft op
dwaze en bedriegelijke dingen.

Ps XXXIX 4

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen,
zwaar is de beproeving die u treft; maar gij
zijt menschen van geloof, laat u door de
droefheid niet terned erdrukken, hebt moed
en betrouwen, bidt voor mij gelijk ik voor
u zal bidden en eenmaal zien wij malkan-
der terug in de blijheid des Hemels.

Jezus, Maria, Jozef 7. j. en 7 q. afl.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt