

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.

† TER ZALIGER GEDACHTENIS †

van Mijnheer

KAREL DE RIDDER

Geboren te Elst, den 21 November 1859 en aldaar
godvruchtig overleden den 8 Januari 1939

oersferkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart, Bond der Xaveria-
nen en andere Godvruchtige Genootschappen der Parochie.

Hij was een man vol van geloof, vreesde God
vermeed zorgvuldig het kwaad en volhardde in
de onschuld. Op hem mogen worden toegepast
de woorden van den H. Paulus die zegt: "De
rechtveerdige leeft uit geloof, en door dat godde-
lijk licht geleid volbracht hij stipt al zijne plich-
ten ten opzichte van God en evenmensch.

Hij oefende de godsvrucht zonder mensche-
lijk opzicht, was eenvoudig en hertelijk in zijnen
omgang met iedereen en daarom was hij bemind
en genoot hij de volle achting van de menschen,

Beminde zusters, broeder en familieleden, hebt
dank voor uwe liefde en zorgen waarmede gij
mij zoo minnelijk hebt omringd, gij mijn duur-
bare zuster, die U aan den Heer hebt toegewijd
gedenkt U mijner in uwe gebeden en offers.

Voor de teedere bezorgdheid die gij mij in mijn
lijden hebt getoond, zal de Heer U vergelden,
en bidt allen voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

Elst. — Georges Van Nedervele