

Het is geschied zooals het den Heer beliefd; dat
de naam des Heeren gezegend zij! Job. XXI.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jozef, Jean-Baptiste DE RIDDER

Echtgenoot in eerste huwelijk van wijle

Mevrouw PALMYRE HOSSELAER

en in tweede huwelijk van

Mevrouw AUGUSTINE SCHOUPPE

geboren te Hofstade den 17 April 1879 en godvruchtig
overleden te Erp: den 4 Maart 1930,
versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was een man van geloof en tot in het diepste
zijner ziel aan onze Moeder de H. Kerk vastge-
kleefd.

Goede Echtgenoot en Vader, voorbeeldige
christen, verduelig in het lijden, rechtschapen van
hart, won hij de genegenheid van allen die hem
kenden... Laster en kwaadspreken waren hem
onbekend, hij had geerne diensten te bewijzen,
wetende dat de broederlijke liefde de onderhouding
is der wetten en de verzekering van het onsterf-
lijk leven. (H. Franc. S.)

Hoe gelukkig is de duurzame overledene, allengs-
kens en van verre het uur van scheiden te hebben
zien naderen, want zoo heeft hij zich bereid om een
heilige dood te sterven. (H. Franc. S.)

Duurbare Echtgenoot, mijne Lieve Kinderen en
Familieleden, bedroeft U niet gelijk dezen die geen
hoop hebben; de aarde is een ballingschap, de
Hemel ons Vaderland, daar zullen wij malkander
wederzien en uwe droefheid zal in vreugde veran-
deren; ondertusschen, weest mij indachtig in uw
gebeden,

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 dagen aflaat.

R. I. P.

Aalst, druk. De Volksstem.