

Het is geschied zooals het den Heer behaagd heeft dat
de naam des Heeren gezegend zij.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Joannes DE RIDDER

Geboren te Elst, den 13 Juni 1865 en aldaar godvruchtig
overleden, den 14 Februari 1940.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van 't H. Sacrament, van het
H. Hart en de Bond der Xaverianen.

De Heer had hem met eene schoone ziel begaafd, geboren met een goed en milddadig hart had hij medelijden met de ongelukken van zijnen evenmensch en niemand zal ooit beseffen wat al goed hij in stille dienstvaardigheid voor zijn medemenschen deed en armen en behoeftigen bijstond.

Virige en oprechte kristen, zacht van inborst, vreedzaam van gemoed, bezielde met woorden van goedheid en opbeuring voor zijnen evennaaste, verwierf hij de achting en genegenheid van allen die met hem omgingen. Met reden mogen wij dezen braven man de woorden der Schriftuur toepassen; u mijn roem is de getuigenis van mijn geweten, ik heb den goeden strijd gestreden met vertrouwen verwacht ik de Kroon der gerechtigheid.

Vermits hij zoo getrouw was aan Gods gebod, was hij niet bedroefd omdat de Heer hem eene onverbiddeijke ziekte overzond, met gelatenheid en geloof zegde hij "mijn God, doe met mij wat U belieft,, daarom was zijn einde zoo bewonderenswaardig van verduidigheid en onderwerping aan Gods heiligen wil

Beminde Zuster, Bloedverwanten en Vrienden, troost u, ik sterf gerust, de rust waarin ik getreden ben moet de droefheid verzachten die mijn afsterven veroorzaakt.

Dank voor uwe liefde en zorgen waarmede gij mij omringd hebt blijft mij indachtig in uwe gebeden, Gij vooral, mijne Duurbare Zuster, den Heere toegewijd.

Dat Hij in vrede ruste. Amen.

R. I. P.

Drukwerken Georges Van Nedervele, Elst.