

Mijn God ! Mijn God ! Waarom ontrukkt Gij ons dit kind ? Waarom onttrekt Gij het aan de liefde van haar ouders en de genegenheid van haar zuster ? Odoorgrondelijk geheim ! Gij wilt het, o Heer... Het zij zoo !...



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

Joanna Magdalena DE RIDDER

*geboren te Dilbeek, den 21 Maart 1927 en
godvruchtig overleden te Ukkel, den 30 April 1936
voorzien van de H. Sakramenten der stervenden*

Toen zij weinig jaren telde
Werd zij wreed van ons ontrukkt :
'Lijk een bloemken in de velden
Vol van leven wordt geplukt,
Vlijtig, schoon en jong van jaren,
Rijk in deugden, voor Gods troon
Zingt zij nu op gouden snaren
Reeds Gods goedheid is haar woon.

Duurbare Ouders en zuster, uw beproeving is zoo bitter, uw jongste kind en zuster zoo vroegtijdig te zien vertrekken; de Heer nochtans heeft het zoo gewild. De hemel is mij geopend; ik bid voor u die over mijn verlies treurt; al ben ik van u gescheiden, ik heb u niet verlaten Vergeet mij dan ook nooit in uw gebeden.

*Zoet Hart van Jesus, maak dat ik u altijd meer
en meer beminne.* 300 d. afl.

R. I. P.

De plechtige lijkdienst en begrafenis, hadden plaats te Dilbeek op Maandag 4 Mei 1936, te 9 uur.

Druk. De Ridder te Dilbeek Tel. 21,18,31