

Onze Vader... uw wil geschiede.



Ter zalige gedachtenis van
IRMA-MARIA DE RIDDER

echtgenoot van

Jan-Arthur Hellebaut

*Geboren te Elst, den 11 October 1879 en aldaar in
den Heer ontslapen, den 27 November 1915.*

Lid van de Confrerie van 't H. Hart van Jezus.

Gelijk de vrouw uit het Evangelie, was zij bezorgd met haar huishouden; hare kinderen bracht ze op in de vrees des Heeren, daarom ook was zij het sieraad van haren man.

In gerechtigheid en vrede heeft zij voor Gods oogen gewandeld en gedurende haar korten levensduur veel schatten vergaderd voor den Hemel.

Beminde Echtgenoot, ik verlaat u, maar wees niet hopeloos, eens zullen wij elkaar wederzien om nimmer meer te scheiden. Voed onze kinderen op in deugd en eer opdat zij uwe dagen mogen verblijden.

Mijn allerliefste Kinderen, wees vader onderdanig, onthoud mijne lessen en gij zult den troost wezen van uwen vader.

Bidt allen voor mij, gij mijne Ouders, Broeders en Zusters, gij allen die mij kendet. Dat de Heer mij ontvange in zijnen hemel.

Zoet hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne! Amen!

300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel. - Drukk. Weduwe O. Van Nieuwenhove