

O dood, o groot geheim der dood, hoewel toont
gij ons wat wij hier op aarde zijn!



Bid voor de ziel

van Mijnheer

HENRI DE RIDDER

echtgenoot van Mevrouw

NATHALIE GAUQUIER

geboren te Oubraker den 22 Mei 1878, en aldaar
overleden den 14 October 1936.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.

Heer Gij hadt hem ons gegeven voor ons aller
geluk: hij was een goede echtgenoot en een beste
vader, dat we allen fier op hem zijn konden. Recht
en liefde was zijn leus.

Heer, Gij ontrukkt hem wreed en vroegtijdig aan
onze liefde: wij geven hem U terug zonder morren,
maar in ons troosteloos hart zal hij eeuwig blijven
voortleven.

Diepbemide echtgenote, dochters en zoon, U
allen gelukkig en welvarend zien was mijn zoetste
levensdroom. Daarvoor was geen enkel offer mij te
zwaar. De vruchten van mijn arbeid heb ik nauwe-
lijks mogen genieten. Toch sterf ik met de schoone
overtuiging dat ik mijn doel bereikt heb en dat ik
op Uw eeuwige dankbaarheid en liefde mag rekenen.
Daarom zij God geloofd!

Mijn laatste wenschen waren: zorgt voor Uw
moeder en omringt ze met liefde; blijft allen vereenigd
en bemint elkander zooals gij mij hebt bemind. Ik
wist dat dit uw vaste wil is: daarom ben ik geluk-
kig gestorven.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

Nederbraker Druk. Wed. O. Surdiacourt.