

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel die welke te gelijk — schielijk en onvoorziën is

H. Gregorius.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

EMIEL DE RIDDER

zoon van

Jan-Baptist en van wijle Leonie CRAYE

geboren te Elst, den 13 Augustus 1888, en
aldaar godvruchtig overleden den 29 November 1935,
versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de Xaverianen, van
het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen.

De mensch weet niets van zijn einde. Hij wordt aangegrepen door eene ziekte die hem plots overvalt. De klokste gezondheid kan hem van den dood niet bevrijden.

De duurzame overledene was eenvoudig en goed-aardig in zijnen omgang met de menschen rechtschappen van gemoed en altijd bereid om zijnen evenmensch bij te staan en te helpen. Daarom ook in zijn haastig verscheiden heeft hij den troost mogen medenemen van al zijne medeburgers en van de ontelbaren met wie hij in betrekking was, den troost, van allen geacht en bemind te zijn geweest om zijne gemoedelijkheid, zijn rechtschappenheid en zijn onbegrensde behulpzaamheid.

Beminde vader, broeders, zusters, familieleden, de slag is groot die u allen treft, doch weest getroost, ik heb God in allen eenvoud gediend en hoop van Zijne barmhartigheid dat Hij mij genadig zal wezen. Intusschen dank ik u allen en vraag u de edelmoe-digheid van een vurig gebed.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. af.

R. I. P.