

Heer, Gij hebt degene die ons dierbaar was, en die de vreugde van ons leven uitmaakte, tot U geroepen !
Uw Heilige Wil geschiede !



BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MIJNHEER

Egidius - Constantinus DE RIDDER

ECHTGENOOT VAN

Maria - Justina VAN DEN EEDE

geboren te Dilbeek den 1 April 1865, en er overleden
den 10 Augustus 1934,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Delijkdienst, gevolgd van de begrafenis, had plaats
op Maandag 13 Augustus 1934, te 9 uur, in de St-Am-
brosiuskerk te Dilbeek.

Hij was een rechtzinnig man ; hij wierd bemind en
geacht van iedereen voor zijne goede voorbeelden,
zijn minzaam karakter en zijne genegenheid. Hij
heeft zijn brood in ledigheid niet geëten, hij was vol
van hoop en liefde, Godvreezend en vijand van het
kwaad. Den rechten weg heeft hij altijd bewandeld.

Zijn rechtzinnig en vredelievend karakter, gepaard
met de goedheid zijns herten, hadden hem de achting
en de liefde gewonnen van allen die hem kenden.

Lieve Echtgenooten en Kinderen, hebt goeden moed,
de Heer zal u troosten na de smartvolle dagen van
het afscheiden. Blijft in liefde tot elkander vereenigd
om beter den strijd des levens te doorworstelen en
verdiensden voor den hemel te vergaderen. Vaartwel,
hierboven zullen wij elkander wederzien.

Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust !

7 jaren en 7 quadr. afl.

R. I. P.

J. Ceuppens te Dilbeek.