

Voor mij is het leven Christus, en sterven een gewin.  
(Philip. 1. 21)

Bid voor de zielerust van

†

## Eerw. Zuster Marie Rachel

in de wereld, Mejuffer Anna De Ridder,

geboren te Elst de 29 november 1878  
in het klooster getreden der Zusters van het H. Hart  
van Maria te Nederbrakel de 29 januari 1902  
ingekleed de 12 mei 1902  
geprofest de 12 mei 1903  
godvruchtig overleden te Nederbrakel de 26 juni 1961  
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zuster Rachel was voor hare medezusters en voor allen die haar gekend hebben, een voorbeeld van diepe godsvrucht en van nederige dienstvaardigheid.

Daarom is haar leven, hoewel verdoken voor de ogen der mensen, groot en verdienstelijk bij God.

Gedurende 44 jaren gaf ze zich, als onderwijzeres, aan haar kleintjes; een bezorgde moeder was ze voor haar kinderkens en een toonbeeld van toewijding in het nederige en altijd te herbeginnen werk van de opvoeding.

In haar oude dag was ze verhuisd van de school naar de naaikamer. Zolang haar krachten het toelieten, heeft ze daar vol ijver haar stille werkzaamheid voortgezet ten dienste van haar medezusters.

Tijdens haar langdurige ziekte, heeft ze allen die haar bezochten gesticht door hare liefdevolle gelatenheid en onderwerping aan Gods vaderlijke schikkingen.

Zij is gestorven zoals zij geleefd heeft, zacht en stil, in volle overgave, een voorbeeld van kloosterlijke deugd en nederige plichtsvervulling.

Voor haar dierbare medezusters en geliefde familieleden blijft zij van uit de hemel hun troost en hun beschemster.

H. Hart van Jezus, wees mijn toevlucht (300d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)