

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot
een beter leven H. Bern.



ZALIGE GEDACHTENIS VAN
MIJNHEER
ALOIS DE RIDDER

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Theresia VAN HOUCKE

OUD GEMEENTERAADSLID

Lid van het Weldadigheidsbureel

en der genootschappen van

den **H. Franciscus-Xaverius** en het **H. Hart**

geboren te Elst den 31 Mei 1863 en aldaar
na eene kortstondige ziekte godvruchtig overleden
den 16 Juli 1927

versterkt door de HH. Sacramenten.



Hij was een trouwe echtgenoot en voorbeeldige vader; zijne godsdienstige gevoelens tot het einde zijns levens getrouw, stierf hij als vurige Kristen.

Wij moeten ons aan de schikkingen van God onderwerpen, hoe pijnlijk zij ook mogen wezen, omdat hij ons bemint en oneindig wijs is.

Hij nam niets zoozeer ter herte als de opvoeding zijner kinderen, welke hij langs den weg van eer en deugd heeft geleid.

Vaarwel duurzame Echtgenoot, onze scheiding zal niet eeuwig zijn. Lieve kinderen voor wien ik gewerkt en gezorgd heb, gedenkt de lessen en voorbeelden uws vaders, eert uwe Moeder, zijt eendrachtig in vrede en Gods zegen zal met U blijven. En gij lieve Broeders en Zusters weest mij indachtig in uwe gebeden, vooral mijne Zuster Religieuze gedenkt mij in uwe H. Communieën.

Bidt de Akten van **Geloof, Hoop en Liefde**
7 jaren & 7 quadr.

MOOREBEKE, druk. DE CLIPPELE-VAN WYMEERS (H