

Geloofd zij Jezus-Christus!



BID VOOR DE ZIEL
van MEJUFFER

ELODIE DE REUE

geboren te Elst den 29 September 1869
en aldaar godvruchtig overleden den 30 Dec. 1946
versterkt door de HH. Sacramenten

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart, de
Eucharistische Kruistocht, de Congregatie van
O. L. V. en andere godvruchtige genootschappen.

Gezuiverd door het lijden eener langdurige
ziekte met volle onderwerping aan den wil des
Heeren heeft zij hare reine ziel aan haren Schep-
per teruggegeven.

Zij was eenvoudig, recht van harte en God-
vreezend.

Van jongsaf heeft zij den weg van eer en
deugd bewandeld.

Als Kind van Maria stelde zij haar betrouwen
op die goede moeder, overtuigd dat een ware
dienaars van Maria niet zal verloren gaan en
dat die goede Moeder hare kinderen bij hunne
dood zal tegemoet komen, opdat zij troost en
verlichting zouden bekomen.

H. Bern.
Beminde Zuster, Bloedverwanten en Vrienden,
ik verlaat deze droeve wereld voor een beter
oord. Weest niet bedroefd over mijn afscheiden,
maar gedenkt U mijner in uwe gebeden en Gij
bijzonderlijk mijn goede Zuster en Nicht, hebt
dank voor al uwe liefderijke en zoo langdurige
zorgen, de goede God zal het u vergoeden.

H. Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

De Dertigdaagsche missen zullen gelezen wor-
den in Ste Catharina-College te Geeraardsbergen.