

Wie uit ganscher herte God bemint, heeft geen dood,
geen straf, geen oordeel, geen hel te vreezen, wyl de
volmaakte liefde veiligen toegang geeft tot God.

Nav. I. 24-2.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

IVO DE RASSE,

*geboren te Elzegem den 4 April 1856 en aldaar godvruchtig
overleden den 17 November 1934.*

Versterkt door de HH. Sacramenten.

Hij was lid van den bond van het H. Hart en
sedert 60 jaren

Lid van 't Genootschap van den H. Franciscus Xav.

Hij was een rechtschapen man en goede christen, die
getrouw aan de overleveringen zijner familie de Kerk
Gods en het geloof ware liefde toedroeg. Openhartig
van karakter en dienstvaardig verwierf hij de achting
en de genegenheid zijner medeburgers; ook zal zijn
gedachtenis in zegening blijven.

De Heer heeft hem veel jaren verleend en hem de
voorbeschikte zaligheid getoond. — Zijn dood was
kostbaar gelijk deze der rechtvaardigen; zij was voor
hem het einde der ellenden, de voltrekking der over-
winning, de ingang tot een eeuwig gelukkig leven.

H. Bernard. - Ps. 90.

Hij heeft zijn kwellingen verduelig verdragen, over-
tuigd dat wij met Christus moeten lijden, als wij met
Hem willen deelen in zijn heerlijkheid. *St Paulus.*

Mijn duurbaren, ik dank U voor uw goede zorgen,
nu smee ik U, vergeet me niet in uw gebeden.

*Goddelijk Hart van Jezus, breng de zondaars tot inkeer,
maak de stervenden zalig, verlos de heilige zielen des vage-
vuurs.* (300 dag. afl.)

R. I. P.

R. DE WAELE, KOSTER - ELZEGEM