

De hooge ouderdom is eene eerekroon, als hij op den weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SOPHIE DE RIDDER

weduwe van Mijnheer

FRANCIES VAN CAUWENBERGE

geboren te Nederbrakel, den 5 Januari 1840 en er godvruchtig overleden den 26 November 1924.

Versterkt door de H H. Sacramenten der stervenden

Lid van de 3^{de} Orde van den H Franciscus van Assisie.



Zij was eene waardige moeder, deugdzaam en godvreezend, geheel en gansch aan den Heer en het geluk harer kinderen toegewijd. Daarom was zij van God en de menschen bemind en hare gedachtenis is in zegening. (Eccl.)

Omdat zij God behaagde, kwam lijden en kwelling haar beproeven. Gelukkig deze die bij zijn sterven zal mogen hooren: Gij hebt uw lijden geduldig verdragen om Gods wil: ga binnen in de vreugde des Heeren.

Bemind de Kinderen, bewaart in uw hart de gedachtenis uwer brave Moeder. Gedenkt wat zij om uwentwil gedaan heeft, hoe zij bekommerd was met uw geluk en uw welzijn. Gedenkt hare lessen en voorbeelden en mocht de gedachtenis van hare deugd U altijd herinneren, dat slechts in de vrede Gods en in den dienst van God het ware geluk te vinden is. Weest mij indachtig in uwe gebeden.

En Gij mijne medezusters der 3^{de} Orde beveelt mij in Gods barmhartigheid door onzen H. Vader Franciscus.

Mijn Jezus barmhartigheid, (100 d. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert