

Ik geloof in de vergiffenis der zonden en in de
Verrijzenis van het vleesch. (Symbolum)



Bid voor de ziel van Mevrouw

Maria DE PRIJCK

echtgenoot van **Robert VAN EGGELEN**

geboren te Nederbrakel den 28 Oogst 1921 en
zacht in den Heer ontslapen te Ste Maria-Lierde
den 22 Juni 1944.

Gesterkt door de troostmiddelen onzer moeder
de H. Kerk.

Ik ben ,zegt de Heer , de Verrijzenis en het
leven, alwie leeft en in mij gelooft zal in eeuwig-
heid niet sterven.

Ieder menschenleven maakt de aarde geluk-
kiger of ongelukkiger, het is een voorbeeld: om
na te volgen en gesteund te worden, ofwel een
verleiding en een les.

Overtreed niet de grenzen door Gods eeuwige
wetten gesteld. Prov XXII.28

De onrechtvaardige, die de woning van brave
mensen schendt, hinderlagen op zijn wegen
legt, zal in het ongeluk gestort worden. De recht-
vaardige alleen zal vallen en opstaan. Pr. XXIV.1516

Zorgen hebben niet gebaat om de ziekte te
verdelgen, alleen de moed en de onderwerping
aan Gods heiligen Wil hebben deze zieke ge-
louterd en blijven haar kroon in het eeuwig le-
ven.

Geliefde echtgenoot, troost U, eens vinden wij
elkander bij den Heer. Duurbare ouders, ik dank
U voor Uw zorgen en bekommernis bij mijn
laatste levensdagen.

Familie en kennissen bidt den Heer voor mij!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U
(300 d. afl.)

drukk. «De Beiaard» We Suys, S. Maria-Lierde