

Degenen die altijd denken dat zij eens moeten sterven, kunnen door de dood niet verrast worden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMMA DE PRIJCK

echtgenoot van

Richard Van Petegem

geboren te Ste Maria-Audenhove, den 11 Februari 1883, en overleden te Ste Maria-Lierde den 12 September 1926



De Rechtveerdige, ook wanneer hij door de dood verrast wordt, zal zalig zijn

Boek der Wijsheid V.

Zij was eene godvreezende vrouw, bekleed met ootmoedigheid, kloekmoedigheid en eerbhaarheid. Met zorg van vóór het morgen was tot den laten avond, bewaakte zij den omgang van haar huis en heeft haar brood in geëten

Spreuken 31

Zij was eene teedere Moeder. en die liefde die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde tot God niet uit.

Bemide echtgenoot en kinderen, God roept mij tot Hem, ik sterf, maar mijne liefde voor u sterft niet; ik zal u beminnen in den hemel gelijk ik u op aarde bemind heb. Hetgeen ik u vraag, 't is dat gij mij indachtig wezet in uwe gebeden

Mijn Jezus, bermhertigheid. 100 d.afl.

R. I. P.

Sottegem, drukkerij Haegeman-Cousy.