

Hetgene den Heer beliefd heeft, is geschied;
geloofd zij Zijn H, Naam.



† ZALIGE GEDACHTENIS †

van

- MARIA-ODILE DE PRIJL -

dochter van

Franciscus en zaliger Hortense Van Keymeulen

Geboren te St-Lievens-Essche den

23 Januari 1892 en er in stichtende godsvruchtig-
heid overleden den 14 December 1919,

versterkt door de H. Sacramenten der sterfenden.

Zij was lid der congregatie van G. L. Vrouw.

Van hare teedere jeugd af beminde zij de eeu-
wigheid, vreesde God en week af van alle kwaad.

Ik heb nooit eenigen omgang gehad met degenen
die de vermaken beminnen, en nooit ben ik in
gemeenschap geweest met lichtzinnigen.

Gansch onderworpen aan Gods aanbiddelijken
wil, heeft zij met verdueligheid de kwellingen harer
langdurige ziekte verdragen, en hare dood, getrouwe
weergalm van haar leven, is kostbaar voor den Heer

O Maria, van mijne teedere jeugd heb ik mijn
betrouwen op u gesteld; gij waart mijn troost in
mijne droefheid, mijn toevlucht in mijn ellenden:
gij zijt nu de hoop mijner zaligheid.

Lieve Vader, beminde Zusters, ik sterf gerusten
geerne. Ik hoop dat de God der barmhertigheid mij
zal opnemen in het hemelsch Vaderland, waar ik
u honderdvoudig zal kunne wedergeven al wat
gij voor mij op de wereld met zooveel liefde gedaan
hebt.

Zoet Hert van Jezus maak dat ik U altijd meer
en meer beminne

300 dag. afl

Uitg. Eug. COLAES, St.-Liev.-Essche.