

« Ten Paradijze geleiden U de Engelen. »



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

MARTHA DE PRIESTER

Dochter van

wijle Henri & Mw Odile Pot

geboren te Schorisse de 15 April 1911 en
gesterkt door de HH.Sakramenten der Stervenden
godvruchtig in de Heer ontslapen te Velzeke
de 1 December 1957.

- - 0 - -

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en
week af van het kwaad.

De Almogende heeft het leven met allerhande
kwellingen vervuld, om ons te doen gedenken het
toekomend Eeuwig Leven. H. AUG.

De kelk van smerten en der dood, voor velen zo
bitter, is vervuld met vertroosting en voor dezen die
God vurig gediend hebben Kostbaar in Gods ogen
is de dood der rechtvaardigen. H.FRANC. V SALES.

Gelukkig wie leeft en sterft onder de bescherming
van Maria. H. AIF.

Duurbare Moeder, Broeder, Zusters en Familie,
hebt dank voor uw genegenheid en al het goede
mij gedaan. Vaartwel en vergeet mij niet in uw
gebeden.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

Zij ruste in vrede.

Bid de 4 akten voor de overledene.

Dr. Portois Schorisse.