

Hooge jaren zijn een erekroon op den weg der deugd
te vinden.

Spreuk XVI 31

✠ BID VOOR DE ZIELERUST ✠

van den achtbaren Heer

VICTOR DIE PRIEZ

weduwnaar van Mevrouw

Catharina VAN NIEUWENHOVE

Geboren te ELST den 16 December 1860 en aldaar
godvruchtig overleden den 3 Januari 1945.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden
BURGEMEESTER VAN ELST.

Lid van den Kerkraad, van de Confrerie van 't H. Hart
H Sacrament, bond der Xaverianen en andere
godvruchtige genootschappen der parochie.

Gelukkig de mensch die niet wandelt naar den raad
der goddeloozen, noch op den weg der zondaars staat,
maar die zijn genoeg vindt in God en zijn gebod.

Gekomen tot de volheid zijner dagen, zijne krachten
hem ontbrekende, is hij gestorven in een gezegenden
ouderdom met volle onderwerping aan den wil Gods.

De betreurde afluivige bestuurde met voorzichtigheid en
overleg, daarom genoot hij het volle vertrouwen van
zijn volk, want als plichtvolle en wijze leidsman stond
hij bijna eene halve eeuw aan 't hoofd der gemeente en
zorgde en ieverde onverpoosd voor de belangen der
gemeente en het welzijn zijner ingezetenen. Wat hem
bijzonder kenmerkte was zijn taaie wilskracht, zijn
rusteloze doordrijvingsgeest in alles wat hij beoogde
voor 't belang der gemeente, Ook is zijne werking door
zijne hogere overheid ten volle en onderscheidelijk
gewaardeerd geweest.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, gij vooral mijne
Dochter die mij zoo liefdevol hebt bijgestaan, Gods
wegen zijn niet onze wegen, daarom erkennen we ook
in deze droeve gebeurtenis zijn eeuwige wijsheid en
buigen we ootmoedig het hoofd voor zijn allerhoog-
sten wil. Vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden,
gij ook mijne duurzame onderhoorigen, ik hoop van u
op een vroom en vurig gebed.

Mijn Jezus, barmhertigheid.

(300dag. afl).

Dr. Schautteet-De Keyser — Van Nedervelde Elst