

Het is geschied gelijk het den Heer beliefs,
zijn H. naam zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

SIDONIE DE PREZ

weduwe van Mijnheer

Guillaume FOUBERT

geboren te Elst, den 28 Januari 1872,
en aldaar overleden den 15 April 1932.

Al sterve de rechtvaardige een onvoorziene
dood, hij zal nochtans in ruste zijn.

De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand
van God, de kwelling des doods zal hen niet treffen.

Gelukkig de mensch, wiens hoop de naam des
Heeren is. Die den wil des Heeren volbrengt blijft in
eeuwigheid.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en
week af van het kwaad, ook was zij bemind van
God en de menschen. Hare gedachtenis is in zegen.

Vaarwel, Beminde zusters, broeders, bloedver-
wanten, ik heb U verlaten, toch zullen wij elkander
weder zien.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 300 d. aff.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust.

300 d. aff.

Vandendriessche - De Vleeschauwer, Nederbrakel