

De rechtveerdige sterft gerust, want de dood is voor hem het einde van een leven vol ellende en het begin van den eeuwige vrede.

H. Alphonsius van Lig.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

SIDONIE DE PREZ

weduwe van

MARIN VAN DER MEULEN

geboren te *St.-Martens-Lierde* den 28 Maart 1849,
en aldaar godvruchtig

overleden den 18 November 1926.

Versterkt door de *H. H. Sakramenten.*



God mengelt op de aarde het geluk met bitterheden ; opdat wij een ander geluk zouden zoeken dat niet bedrieglijk is. H. Augustinus.

Als rechtveerdige heeft zij geleefd door het Geloof wandelende in de geboden des Heeren ; ook met betrouwen heeft zij de dood moge te gemoet zien : want wie den Heer vreest zal op zijn uiterste welvaren. Eccl. I 15.

Gulhartig en met een wonderbaar geduld heeft zij hare kwellingen en ziekte verdragen zegenende de hand des Heeren die haar beproefde.

Zalig de dooden die in den Heer sterven, nu immers, zegt de H. Geest, rusten zij uit van hunnen arbeid want hunne werken volgen hen.

Dierbare *Kinderen en Kleinkinderen*, ik verlaat U om in den Hemel met God te gaan leven waar ik U allen verwacht, daarom bemint elkander dient God getrouw, zoekt wat eerlijk is en de God van vrede zal met U zijn. Gedenk mij steeds in uwe gebeden.

*Zoet Hert van Maria. wees mijne zaligheid.
(300 dagen ajslaat.)*

Druk. De Keyser & Schautteet, Sottegem.