

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de  
oogen van God. Ps. 115,15.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**Remi DE PREZ**

echtgenoot van Mevrouw

**Hermine DE GEYTER**

geboren te St. Martens-Lierde,

den 29 Januari 1881 en overleden te Aalst,

den 6 September 1942,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Goedheid des harten en vreedzame inborst  
maken den mensch aangenaam aan God en doen  
hem overal vele vrienden vinden. H. Bon.

O dood! o groot geheim der dood, hoe wel  
leert gij ons kennen wat wij in deze wereld zijn.

H. Lig.

Roemt dan niet op den dag van morgen, want  
gij weet niet wat hij u brengen zal. Weest dan ook  
bereid, want gij weet niet wanneer de Zoon des  
menschen komen zal. Math. XXIV.14.

Zalig zijn de dooden die in den Heer sterven,  
van nu af zullen zij rusten van hunnen arbeid, want  
hunne werken volgen hen op. Ap. XIV.13.

Duurbare Echtgenoote, Kinderen, Bloedver-  
wanten en Vrienden, vaartwel! Ik verlaat deze  
wereld vol ellenden en bitterheden om te gaan  
naar het rijk van eeuwig geluk en vrede, waar ik  
hoop dat wij elkander eens zullen wederzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dagen afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

R. I. P.

-----  
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel