

Ik smEEK u, door onzen Heer Jesus-Christus, gij ten minste die mijne vrienden zijt, mij ter hulpe te komen door uwe gebeden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS DE P R E Z

echtgenoot van Mevrouw

Eugenie DE PESSEMIER

geboren te St Martens-Lierde den 28 Maart 1851 en
overleden te Nederbrakel den 2 Februari 1932
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

De krachten hem ontbrekende, stierf hij in eenen gelukkigen ouderdom en gevorderden leeftijd: hij had de volheid zijner dagen bereikt.

Hij was een rechtschapen man, eenvoudig in zijnen handel, van niemand kwaad sprekend, dienstvaardig voor iedereen, daarom was hij geacht van allen die hem kenden.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheid opdat wij een ander geluk zouden zoeken waarvan de zoechtigheid niet bedrieglijk is.

Bemide Echtgenoot, vaarwel, tot in de eeuwige vreugden des hemels, waar wij niet meer zullen gescheiden worden. En gij mijne kinderen, geeft acht op mijne woorden en plant ze in uw hert als de grondsteen van uw gedrag: "Wanneer God mijne ziel tot zich zal genomen hebben, bestelt mijn lichaam ter aarde en eerbiedigt uwe Moeder zoolang zij leeft. Weest indachtig wat uwe Ouders voor u gedaan hebben en vergeet hen nooit in uwe gebeden. ..

Gelukkig wie leeft en sterft onder de bescherming van Maria.

Genadige Jezus geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 q. afl.)

Drukkerij O Van Nieuwenhove, Nederbrakel.