

De dood is beter dan een bitter leven en de
euwige rust dan eene aanhoudende kwiining.
Eccl. XXX. 17.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Marin DE PREZ

weduwnaar van Mevrouw

SIDONIE DONCKERWOLKE

geboren te Sinte-Maria-Lierde, den 3 Juni 1846 en
aldaar godvruchtig overleden den 25 Februari 1929,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.



De dood vindt den rechtvaardige bereid, aan-
gezien hij in zijn leven zoo tracht te zijn, gelijk hij
wenscht in zijne dood gevonden te worden; hij
sterft maar sterft gerust; want gelijk de dood voor
hem het einde is van het tegenwoordig leven, zoo
ook is zij het begin van het toekomstige, in hetwelk
hij een eeuwigdurend geluk zal vinden. Thom.a.K.

Zijn leven is dan niet geëindigd, hij heeft het
verwisseld tegen een beter 'tIs de aarde niet die
hem bedekt, maar de hemel die hem ontvangen
heeft.

H. Basil.

Vaartwel beminde *Kinderen en Klein-kinderen*,
ik verlaat eene aarde van ellende voor een konink-
rijk van vreugde, daar, hoop ik, zullen wij met
Moeder malkander wederzien om nooit meer ge-
scheiden te worden. Hebt dank voor de teeder-
zorgen die Gij gedurende mijne langdurige ziekte
voor mij gehad hebt en weest mij indachtig in uwe
gebeden.

*Jezus, Maria en Joseph, staat mij bij in mijnen
doodstrijd.*

100 dag. afl.

.....
Druk. — Wed. De Keyser & Schautteef, Sottegem.