

De eerste genade die een mensch ontvangt is van eene moeder te hebben naar Gods Hart. Kard. Pie.

## ZALIGE + GEDACHTENIS

VAN MEYROUW

# MARIE-EMELIE DE PREZ

WEDUWE VAN MIJNHEER

## PETRUS DE CROO

geboren te Nederbrakel, den 9 Maart 1853 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Michelbeke, den 6 December 1929.

*Gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.*

**Zij was Derde Ordellinge van den H. Franciscus van Assise, lid der Confrerie van den Zoeten Naamen der Vereeniging van den Wekelijkschen Krulsweg.**

Zachtmoedigheid en naastenliefde versierden de ziel der duurzame overledene; zij vond haar belagen in den behoeftige te helpen en voor iedereen had zij een gemoedelijk woord van zalving en troost — Zij wierd bemind omdat zij zich zelve vergeten kon om aan anderen te denken. (St. Greg. Naz.) — Eenvoudig en rechtschapen vreesde zij den Heer, en kende geen ander genot dan haar huisgezin; daar vond zij het geluk te midden harer kinderen. De gedachtenis harer deugden zal voor hen een zoete troost zijn. (H. Aug.)

Dat de woonplaats der Hemelen haar in gelukzaligheid teruggeve al wat zij hier op aarde in genegenheid en liefde zoo mildadig heeft geschonken.

Bemide Kinderen, uwe Moeder verlaat U, maar mijne ziel sterft niet. Mijne bedevaart loopt ten einde, de uwe loopt nog. Ik zal U in den hemel beminnen gelijk ik U op aarde heb lief gehad. Blijft onder elkander vereenigd en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust!

(7 jaren en 7 quadrag. aflaat.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 dag. aflaat.

**Zij ruste in vrede, Amen.**

Nederbrakel, Drukk. O. S. Jaccourt-Bommaert.