

Kort zijn de dagen der menschen; het getal zijner maanden is bij U bepaald, o Heer! Gij hebt hem grenzen gesteld die hij niet overschrijden kan.

Job. XIV 5



## BID VOOR DE ZIEL

van Juffer

### **Maria-Germaine De Prez**

dochter van

#### **Kamiel en Maria-Aimée De Tandf**

geboren te Ste-Maria-Lierde,  
den 11 Oktober 1901 en overleden te St-Martens-  
Lierde, den 12 Januari 1923,  
versterkt door de HH. Sakram. der Stervenden  
Zij was lid der Congregatie van O. L. Vrouw

Als het morgen is, denk dat gij den avond niet krijgen zult, en als het avond geworden is wacht u van op den dag van morgen te rekenen. Velen sterven schielijk en onvoorziens, want op het oer dat men er niet aan denkt, zal de Zoon des menschen komen Nav. Chr.

Wat is het leven van den mensch? Een damp die voor weinig tijds verschijnt en weldra verdwijnt. H. Jac. IV

De dood geeft den mensch zalige lessen. Zij leert ons hoe klein wij zijn voor God, hoe kort het leven is voor de eeuwigheid. Zij spaart niemand en alle menschelijke pogingen zijn tegen haar vruchteloos.

Teergeliefde Ouders, Broeders en Zusters, droogt uwe tranen. Onttrokken aan uwe oogen, maar niet aan uwe liefde, ben ik u slechts voorgaan, want onze scheiding zal niet duren. In den Hemel, ons eenig vaderland, zullen wij weldra elkander wederzien. Intusschen weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 100 d. a

A. VdDriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.