

Waakt, want gij weet niet wanneer de Heer  
komt. (Matth. 24,42)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Maria - Celina DE PREZ**

Weduwe van Mijnheer Isidoor DE RIDDER.

Geboren te Elst de 19 augustus 1866 en er  
overleden de 18 februari 1956.

Gezalfd met het H. Oliesel.

---

Een rijke ondervinding is de kroon der ouder-  
lingen en de vreze Gods hun eer. (Eccli. 25,8)

Gelukkig de dienaren, die de Heer bij zijn komst  
wakend zal vinden. (Luc. 12,37)

Deze achtbare overledene was eenvoudig en  
rechtschapen van gemoed, met weinig tevreden  
heeft zij in zorgen en kommer haar kinderen  
groot gebracht. Daarom zal ze geprezen worden  
en het eeuwig loon ontvangen dat de Heer heeft  
beloofd aan diegenen die zijn H. Wil volbrengen  
op aarde.

Bemide kinderen en kleinkinderen, hoe hoog  
men ook gekomen is in jaren, scheiden is steeds  
lastig, want gij waart mij allen dierbaar. Dankt  
God, omdat gij mij zolang in uw midden hebt  
mogen bewaren, leeft als goede kristenen en  
volbrengt getrouw uw plichten, opdat gij gelukkig  
moge varen hier en hierna.

Nog een zaak wil ik U vragen te weten dat gij  
mijn ziel zoudt willen gedenken in uw gebeden.  
Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)