

Laat de kinderen tot mij komen, want voor
hen is het rijk der Hemelen. Macc. X. 14.

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van

GILBERTA DE PREZ

dochtertje van

VICTOR & ANGELA DE VOS

geboren te Opbrakel,
den 23 September 1924 en aldaar overleden,
den 6 Mei 1927.

2

*Een Engel uit den Hemel
Nam zachtjes mij bij d'hand
"Kom, sprak hij, Gilberte lief
Ginds is een beter land"*

*En weer op lichte veder
Ucog hij ten Englerij;
En ik, ik vaarde mede
Aan 's Engels blanke zij.*

*Vertroost U dan, o Vader!
Neen, Moeder, ween niet meer!
'k Geniet nu d'eeuwige vreugde
En zie U eens hier weer.*

Een kind in den Hemel is eene bron van
zegening voor de ouders. H. Hieron.