

De rechtvaardige sterft gerust, zijne dood is het einde van zijnen arbeid en het begin van een beter leven.

Bid voor † de ziel

VAN

FRANÇOIS DEPREZ,

ECHTGENOOT VAN

EMMA SCHAUWERS,

geboren te Nederbrakel, den 22 December 1854
en overleden te Everbeke, den 3 April 1926.

versterkt door de HH. Sakramenten.

Gesleten op de baan der rechtvaardigheid is den gevorderden ouderdom eene roemrijke kroon.

De smarten en de beproevingen hebben zijne laatste dagen verbitterd, maar hij onderwierp zich met geduld aan Gods beschikking. De dood verschrikte hem niet omdat hij er zich aan toe voorbereid had door een christelijk leven.

Hij heeft alijd met de nauwkeurigste zorgzaamheid zijne vaderlijke plichten gekweten en leefde tot geluk en heil van zijn talrijk kroost.

Werkzaam en met zorgen heeft hij zijne dagen in de vrees der Heeren overgebracht, daarom is hij in vrede gestorven, want die God vreest vaart wel in zijn uiterste en is gezegend op den dag van zijnen dood.
Job XIII Eccl. I

Vaartwel dierbare echtgenoot en kinderen, bemint elkander gelijk ik u geleerd heb en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Heer verleen hem de eeuwige rust

300 d. afl.

R. I. P.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdoek