

De dood der rechtvaardigen is de verlossing hunner smarten en de verwisseling hunner ellenden tot het eeuwig geluk.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Catharina DE PREZ

weduwe van Mijnheer

Jan-Baptist Van De Vijver

Geboren te Elst den 17 Mei 1875 en godvruchtig overleden te Velsicque den 13 Januari 1941

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Lid van de Confrerie van H. Hart en andere genootschap.

Wat is het sterven zoet voor dezen die God altijd getrouwelijk gediend hebben, 't is de overgang tot een beter leven dat nooit zal eindigen.

Een teedere godsvrucht tot Maria, is een zeker voor-teeken der zaligheid.

Zij was eene vrouw vol van geloof, eenvoudig en werkzaam, het was voor haar een geluk God te dienen door het gebed en deugdzaam leven en in Hem al hare hoop te stellen. God zond haar groote beproevingen over, doch zij heeft ze verdragen met kristene gelatenheid en voorbeeldige verduideligheid.

Bemide Broeder, Zusters en Bloedverwanten, leert van mij hoe broos het leven toch is, leert van mij het vergankelijke dezer wereld te misachten en hoe de verdiensten van een kristelijk leven ons tot God brengen.

Dank voor uwe goede zorgen en diensten mij besteed.

Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen op U.300d. afl

R. I. P.

H. Jozef Patroon van den goeden dood, bid voor ons.

Druk. Van Nedervelde. Elst