

God is de liefde zelf (de liefde 't hoogste lot)
Wie in de liefde blijft, blijft eeuwiglijk in God.

Ter Zalige † Gedachtenis

van Mijnheer

CAMILLE DE PREZ

echtgenoot van Mevrouw

ALINE FIEFVET

geboren te Everbeek, den 26 Augustus 1854,
en aldaar overleden den 22 September 1937.
na ontvangen te hebben de H. H. Sacramenten der
stervenden, en den Pauselijken zegen.

De wijsheid is bij bejaarde menschen te vinden en de
voorzichtigheid is de vrucht van een lang leven. Maar
de hoogste wijsheid en macht zijn bij God; raad en
verstand zijn in zijn bezit. (Job XII, 12)

Een eerekroon zijn de hooge jaren die op de wegen
der gerechtigheid gevonden worden. (Prov. XVI, 31)

De overledene was een vurige christen, zijn hart
brandde van liefde, en iever voor God.

De Heer beproefde hem, gelijk het goud beproefd
wordt door het vuur; maar het lijden deed zijn be-
trouwen op den Heer niet wankelen. Hij deelde zijn
lijden met zijnen Meester en zegde: Heer uw wil,
maar niet mijn wil geschiede.

Vaarwel teergeliefde Echtgenoot, heb dank voor
uw jarenlange genegenheid. Duurbare Kinderen en
Kleinkinderen, ik bedank U om uw liefde. Blijft uw
Moeders steun en troost. Al wat ik u nog te vragen
heb, is een goed gebed. Dat zal de blijvende band
zijn tusschen hen die heengaan en degenen die blijven.

Vaart allen wel en tot wederziens in den hemel.
Jezus, Maria, Jozef. (7 j. & 7 quad. afl.)