

Zalig de dooden, die in den Heer sterven,
want de loon hunner werken volgt hen op.
Ap. XIII. 14.



**BIDT VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER
MIJNHEER**

JOSEPH DEPRETER

Echtgenoot van Mevrouw

Irma VANHOVE,

geboren te Sint-Pieters-Kapelle den 7 No-
vember 1879 en aldaar godvruchtig over-
leden den 14 Januari 1941, voorzien
van de laatste HH. Sakramenten.

God heeft mij beproefd gelijk het goud
dat door het vuur gaat ; ik heb groote pijnen
geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met
vreugde des herten verdragen, uit liefde tot
God. 2 Mach. VI. 30.

Die deugdzame man was eenvoudig en
rechtschappen. Ware en oprechte christen,
bleef hij standvastig en onwankelbaar in het
geloof en niets ter wereld was bekwaam om
hem van zijn godsdienst te doen afwijken.

Wie zou onze tranen kunnen veroordeelen ?
Zij vloeien immers voor dien goeden Vader
dien wij zoo vroegtijdig verloren hebben. Wij
alleen zijn te beklagen... De blijdschap is van
ons hert vergaan, de kroon is van ons hoofd
gefallen, ons Vader is niet meer.

Teerbeminde Echtgenote, geliefde Kinderen
treurt niet om mijn heengaan. Het leven op
de wereld is kort en weldra zien wij elkander
weder om eeuwig vereenigd te zijn Hierboven.

Beste Broeders, Zusters en Familieleden,
wij zullen elkander wederzien hierboven in
het genot van het eeuwig geluk der zaligen.
Mijn Jozus barmhertigheid ! (300 dagen afl.)

Druk. F. PIETERS, St-Pieters-Kapelle.