

Zij sterven niet onvoorbereid die altijd aan den Heer denken... immers niet een schielijke dood moet men vreezen, maar de dood die én schielijk én zonder voorbereiding is.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

**Richard-Désiré-Jozef DE PRAETERE**

Echtgenoot van Mevrouw ANNA BACKAERT

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Geboren te Zottegem, op 6 Juli 1874 en er zachtjes in den Heer ontslapen, op 16 April 1941, gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden en den Pauselijken Zegen "In articulo Mortis,,"



Hij was een rechtschapen man; hij ging omkleed met de rechtvaardigheid als met een mantel van eer, en de gerechtigheid was de kroon van zijn hoofd. Hij was een oprecht katholiek, beminde de goddelijke waarheid en de Kerk was hem lief. Hij was goedhartig en nederig; al-zoo heeft hij aan allen een voorbeeld van verhevene deugd achtergelaten.

H. Schrift.

De rechtvaardige sterft, maar sterft gerust; zijne dood is slechts de overgang van het tegenwoordige, tijdelijk leven tot de eeuwige gelukzaligheid.

Hoe wijs is de mensch die zoo leeft, gelijk hij wenschte te verschijnen vóór Gods' rechterstoel.

O Heer, wij smeeken U, indien Hij nog iets schuldig is omwille van menschelijke zwakheid aan Uwe rechtvaardigheid, wil het Hem door Uw allergenadigste goedgunstigheid vergeven.

Beminde echtgenoot, blijft niet weenen en bedroefd, want was onze scheiding plots en onverwacht, ze zal toch niet eeuwig zijn.

Duurbare familieleden en vrienden, ik dank U allen voor wat Gij immer voor mij geweest zijt en 't goede dat Gij mij hebt bewezen, blijft aan mij denken, ook nu nog, dat ik U heb verlaten.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust. Amen.

Drukk. Maaerman, Strijpen-Zottegem.