

Hare ziel was welgevallen aan God; daarom haastte Hij zich haar uit het midden dezer bedorvene wereld weg te nemen. — De menschen zien dit wel, maar zij bedenken niet, dat zulks eene genade is van God jegens zijne Heiligen, en eene weldaad die Hij doet aan zijne uitverkorenen.

Sap. XIII - 14, 15.



GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

Marie-Therese, Emelie, Georgine

DEPRAETERE,

dochtertje van

OCTAAF en van IRMA BEEL,

*geboren te Bevere-Oud. den 30 Maart 1930 en aldaar
aan de liefde zijner ouders ontruikt den 25 Nov. 1933.*



Onschuldig kind, na korte dagen
hebt gij den Heer reeds opgedragen
uw' schoone ziel;
Maar bitter maalt, door 't leed gedreven
uw Moeders en uw Vaders leven
het smertenwiel!

—:—

Het zij zoo 't moet, 't en help geen klagen,
op dezen moge, en alle dagen
Gods wil geschiên!
Ach bid voor ons, en blijf daarboven
den God van al wat goed is loven...
Tot wederzien!

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

.....
BEVERE - DRUK. A. VAN NESTE-STEVENS.