

Zalig zijn zij die zuiver van herte zijn, want zij zullen  
God zien.

MATTH. V. 8



## BID VOOR DE ZIEL

van

# EMMA DE PRAETER

echtgenoot van

## Cyriel Van Maercke

geboren te Heestert den 26 November 1865

en overleden

te Bevere bij-Audenaarde den 1 Februari 1903,

*versterkt door de HH. Sacramenten.*



Zij was waarlijk goed en zachtmoedig van aard, zedig van gelaat, stichtend in gansch haren handel, voorzichtig in haar gespraak, en van kinderjaren af heeft zij de deugd standvastig geoeffend.

H. MACH. XV.

Zij heeft kloekmoediglijk en met volle onderverping aan den wil des Heeren al hare pijnen verdragen, vol van dit troostelijk gedacht des Apostels : de Heer kastijdt degene die Hij bemint.

JAC. I. 12.

Beminde Echtgenoot, gij weent over mijn vroegtijdig afsterven ; doch weest niet ontroostbaar gelijk dezen die geene hoop hebben : het is geschied gelijk de Heer gewild heeft.

H. NAS. — JOB. I.

Aan u, geliefde Echtgenoot, is overgelaten de zorg der kinderen die God ons geschonken heeft. Gij zult de steun der weezen zijn, omdat gij eens in hen den troost uwer ziel en de vreugd van uwen ouderdom moet vinden.

Ps. IX. ROM. IV.

En gij, mijne lieve Kinderen, te vroegtijdig aan mijne liefde ontruk, denkt steeds aan hetgeen ik geleden heb en aan de zorgen die ik voor u gehad heb ; eert en bemint uwen vader al de dagen zijns levens, en vergeet nooit uwe moeder in uwe gebeden.

H. CHRYSOST. TOB. IV

Bermhertige Jesus, geef haar de eenwige rust.

(7 jaren en 7 quad. afl.)

---

Audenaarde, Bevernaege gebr., Krekelpuut.