

Vertrouwt u met mij, ik verlaat een land van  
ellende voor het rijk van vrede.

H. Cath.



TROOSTVOLLE GEDACHTENIS

van 't liefkind

ANNA DE POURCQ

dochterken van

CHARLES en van PHARAILDE NOTEBAERT

*geboren te Bevere (Oudenaarde)*

*den 29 Juli 1896 en aldaar zachtjes in den Heer*

*ontslapen den 14 Januari 1907*



Een teeder bloempje ontlook op 't aardsche dorre zand,  
En 't bloeide wonderschoon! — God zag hoe lief het praalde :  
Het was te schoon voor de aard'; en zie, een Engel daalde,  
En 't jonge bloempje wierd in 't hemelhof verplant.

Lieve ouders, broeders en zusters, nu hebt gij  
veel verdriet, maar ik zal u wederzien, en uw hert  
zal zich verblijden, en niemand zal uwe blijdschap  
ontnemen. Job. XVI.

Zij was uw kind, o Maria! toont dat gij hare  
Moeder zijt. H. Augustinus.

Zoete Herten van Jesus en Maria, wees mijne  
zaligheid. (300 dagen aflaat).

R. I. P.

-----  
Bevere. — Druk. C. Wattyn-Rohaert.